

FREDRIK STEEN OM

FARLIGA HUNDAR



”Om alla tog ansvar för sina hundar så skulle vi inte ha några olyckor där hundar biter människor eller andra hundar.”
Orden kommer från den välkände hundcoachen Fredrik Steen.

TEXT: ANNA PERSSON FOTO: ANNA PERSSON & ISTOCK PHOTO

Efter sommarens tragiska olycka då en tonårig pojke blev ihjälbiten av en hund i Kopparberg var oron i kommunen stor. När kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson diskuterade saken med Barbro Olsson från Kopparbergs brukshundklubb beslutade de sig för att agera gemensamt och arrangera en föreläsning med fokus på farliga hundar för kommunens invånare. Barbro kontaktade hundcoachen Fredrik Steen, som förstod allvaret i situationen och lovade att ställa upp med kort varsel.

Aulan i Kyrkbacksskolan i Kopparberg var näst intill fullsatt och det var tydligt att detta var ett ämne som engagerade många. Fredrik Steen började med att slå fast att lagstiftningen är glasklar vad gäller hundägarens ansvar. Denne har ansvaret för sin hund i alla situationer, det spelar ingen roll om hunden biter en inbrottstjuv eller råkar nafsas under lek. Det finns inga undantag, hundägaren bär alltid ansvaret.

RÄDSLOR FARLIGARE ÄN KAMPLUST

I diskussioner om hundattacker nämns ofta två mentala egenskaper; kamplust och aggression. I tidningarna kan vi läsa ”aggressiv hund sköts av polis” eller att vissa hundar har ”för stor kamplust”. Men alla arbetande hundar - jakthundar, ledarhundar, polishundar, vårdhundar, tävlingshundar - måste ha en motor, något som driver hunden, och den motorn är bland annat kamplusten. Det innebär att om vi inte vill ha kamplust i våra hundar så har vi heller inte kvar de nyss nämnda samhällsnyttiga hundarna. Även aggression är en egenskap som rätt förvaltd kan användas positivt.

Däremot talas det i dessa sammanhang sällan eller aldrig om hundars nerver och mod, trots att det är där vi har den verkliga nyckeln till farliga hundar. Fredrik förklarar:

– Om vi ska generalisera så är det bland de feiga och rädda hundarna som vi hittar de farliga hundarna. En stor och

stark hund med mycket kamplust och aggression, men med goda nerver och mod - den är inte farlig. Däremot kan en hund med dåliga nerver och avsaknad av mod vara farlig trots att den saknar både kamplust och aggression.

– Det anses ofta att stora och starka hundar behöver fost-ras, medan en feig och rädd hund tycker man synd om. Det är egentligen väldigt konstigt att vi inte oftare diskuterar de rädda hundarna, för där finns det problem i många raser. Flera raser har stora rädslor och för vissa ökar dessutom rädslorna, viket är helt oacceptabelt. Det här är mycket allvarligt och något som hundorganisationerna bör titta närmare på.

HUNDAR BEHÖVER INTE HÄLSA PÅ VARANDRA

I debatten om farliga hundar sätter man ofta likhetstecken mellan attacker mot hund och människa. Men bakom rubrikerna ”Stor hund bet ihjäl pudel” och ”Pojke biten av schäfer” ligger vitt skilda problem. Det finns inget samband mellan att vara hundaggressiv och att vara arg på människor. Statistik från försäkringsbolag visar att ca 70 % av alla bitskador mellan hundar sker när man låter dem leka tillsammans.

– Den kunskapen är bra att ha med sig. Själv låter jag aldrig mina hundar hälsa på andra hundar eftersom jag faktiskt varken kan lita på mina egna hundar eller på att din hund är så snäll som du säger.

Fredrik berättar att han ofta får kritik för den åsikten:

– Jag förstår inte att en del anser att det är så angeläget att deras hundar får socialisera med andra hundar. Det viktiga är att de lär sig det sociala spelet i sin egen flock, inte med främmande hundar. Det är helt fel att anse att alla hundar ska leka med alla. Även med en väldigt snäll hund kan det smälla till när det gäller exempelvis mat eller i en annan konkurrenssituation.

SLUTA ROMANTISERA HUNDEN

En hund är inte nödvändigtvis dum eller farlig för att den vill bråka med andra hundar. En hund försvarar en upplevd tillgång så som mat, leksaker eller området runt sin ägare, det ligger i dess natur. Det är fel att tro att det finns alltigenom snälla hundar och lika fel är det att tro att hundar av motsatt kön ska fungera konfliktfritt tillsammans. Fredrik poängterar att ALLA hundar kan bli farliga i en situation då de upplever sig hotade.

– Jag vill varna för Walt Disneyfieren av hundar. Vi måste sluta romantisera dem och istället inse att alla hundar är kapabla att bita andra hundar. Lita inte på någon som säger ”min hund är snäll”. Ingen hund är så okomplicerad att den är 100 % snäll.

ATT MÖTA ANDRA HUNDAR

Ofta hör man hundägare säga att deras hundar är osäkra eller aggressiva mot andra hundar, vilket tycks vara en vanlig bortförklaring för alla möjliga problem. Men det behöver inte alls vara så utan kan också vara frustration, att hunden vill engagera sig i den andra hunden men inte vet hur. Hundar kan inte alltid läsa varandra och de kan reagera på andras utseende, beteende eller attityd. Eller så kanske hunden tycker det är roligt att skrämmas när den märker att det ger effekt.

Mycket kan vi träna med våra hundar, men det går inte att göra om dem helt och hållet.

– Tycker min hund att andra hundar är otäcka, så är det ok och då struntar vi helt enkelt i dem. Jag kan inte vara sur



Barbro Olsson, Ewa-Leena Johansson och Fredrik Steen.

på hunden för att den inte gillar något, men jag kan – och ska – ställa kravet att vi inte ska bry oss om de hundar vi möter.

– Det är inte schysst mot hunden att varje dag utsätta den för dess rädslor. Vi ska inte ställa orimliga krav på våra hundar eller tvinga dem in i situationer de inte mår bra av. Det viktiga är att min hund lyssnar när jag ”höjer svansen” och slutar när jag säger till. Om jag visar att jag tar ansvaret så att hunden kan känna sig lugn, då kommer den lära sig att hantera läget och må bra av det.

RESPEKT FÖR EGNA OCH ANDRAS HUNDAR

Fredrik Steen återkommer ofta till att grundsynen på hundar bör vara att vi ska respektera dem.

– Jag älskar och respekterar mina hundar och vill inte utsätta dem för att hälsa på alla. Jag respekterar också främmande hundar och behöver inte hälsa på eller engagera mig i dem. Om alla följde den synen så skulle vi inte ha några problem med hundangrepp. Vi kan göra en jämförelse med trafiklagstiftningen som är en av våra mest avancerade lagar. Varje gång en trafikolycka har skett så har någon brutit mot lagen. Det är samma sak med hundar, om alla hade kontroll över sina hundar så skulle det inte ske några olyckor. Jag tar ansvar för min hund och du för din, svårare än så är det inte.

Fredrik betonar med eftertryck att det allra viktigaste är att kunna kommunicera med sin hund.

– Vi ska ha respekt för våra hundar, men också förståelse för dem. Och framför allt, vi måste bli bättre på att kommunicera med dem! ■



Alla hundar kan bli farliga i en situation där de känner sig hotade.

I nästa nummer av Brukshunden fortsätter artikeln med råd om hur man ska agera vid ett hundangrepp.